



# Ooit aan de Amer

laatste nieuws nummer 7 – 25 februari 2023

## 1. LENTE 2023 ☺

**2. PLANTEN.** We hebben geplant! De notenbomen staan er in en de mankerende kastanjabomen komen maandag 27 februari. Als ze binnen zijn maken we een plantplannetje, ook voor wat ander plantgoed. Planten kan nog net vinden wij maar niet lang meer. Als u zelf rondom de eigen boom plant dan kan dat uiteraard ook. Het advies is om waar rogge opkomt dit gewoon zo te laten, mooie bodembedekker en het scheelt werk bij het eventueel onkruid weghalen.

**3. BOOMPLAATSEN!** We hebben een indicatieve creatieve [plattegrond](#) op de site gezet. De werkelijkheid is minder rechtlijnig en voor de exacte posities van de bomen is er verschil tussen theorie en praktijk maar iedereen kan nu de weg vinden ☺. Achter nummers en cijfers zit een filosofie. Leggen we wel eens uit bij een rondleiding.

**4. BORDJES EN BOEKEN!** Bij uw Ooit hoort naast de boom uw certificaat en uw bordje voor onder de boom! Veruit de meeste bordjes zijn uitgereikt net als de meeste boeken en certificaten. Mensen die door welke omstandigheid dan ook niet bij een uitreiking konden zijn: zaterdag 18 maart zullen we er zijn en kunnen we wat rondleiden en afronden. Inmiddels wordt er al volop geplant en dat betekent dat iedereen dus iedereen kan gaan rondleiden ☺. Want wij weten straks ook niet meer wat waar staat. Mooi om van die gelegenheid gebruik te maken zodat straks iedereen iedereen kan rondleiden. Wie al eerder het boek en het bordje wil kan contact met ons opnemen.

**5. BOOMSPIEGEL.** We hebben met Brent Lazeroms afgesproken dat hij de komende jaren nog een oog in het zeil houdt en bijvoorbeeld snoeiwerk doet. U hoeft dus zelf niet te snoeien en niet te mesten onder de boomspiegel. Onkruidvrij houden mag wel. Dat kan door wieden en/of mulchen. Snoeiinvloed uitoefenen kan maar hoeft niet! Wie er meer over wil weten en er met verstand iets over wil zeggen: [Een notitie!](#)

**6. PLAATSJES VRIJ.** Spontaan meldt zich af en toe een potentiële Ooiter die we graag meenemen om een plaatsje te kiezen. Dat is fijn want dat betekent dat de voorfinanciering afgebouwd kan worden, er meer betrokkenen zijn en minder “Weesbomen”. Aanmelden kan via de site (daar staat ook alle info) en alleen maar fijn als u onze ambassadeur bent. Tot op heden hebben we zo wat clusters: De insecters, de Hart en Zielers, de Toekomststers, de educatiërs, Groene handen uit de buurt..... En de bomen staan er in dus wie nog wil aansluiten kan kiezen voor een boom in de buurt zo’n groep. Het is samendenken zoals in het boek van Robin Kimmerer wordt gedeut. Uiteindelijk delen we met alle Ooiteers de lusten en de lasten van Ooit aan de Amer dus de rij Hazelaars is van ons samen en eventuele hagen en stroken delen we ook! Maar sommige mensen vinden het leuk om juist flink in de grond te wroeten. Dat kan vooral bij de eigen boomcirkel of bij de stukjes “omlijsting”. We weten al dat er Ooiteers zijn die hun boom graag aan de zorgen van anderen overlaten. Wie zo’n boom zoekt kan het bij ons even navragen. Dat gaat zich dan verder vanzelf regelen.

**7. PUBLICITEIT.** Ons geld is op maar we hebben inmiddels de eerste bedelbrieven verstuurd naar wat groene organisaties. Die organisaties leiden we dan weer naar de site waar we laten zien wat er gebeurt en hoe het zich ontwikkelt. Dus uw [foto's](#), anekdotes, berichten over ontwikkeling en waarnemingen zijn welkom!

**8. HEILIG GRAS.** We denken dat we wat polletjes hebben! We gaan ons best doen verder te kweken en weg te geven zoals het hoort volgens het boek! Maar het groeit niet makkelijk..... Geduld!