



Ooit aan de Amer

laatste nieuws nummer 6 – 6 februari 2023

1. UIT WINTERSLAAP. Zonnetje, maximaal een licht vorstje.... Het kan uiteraard nog omslaan maar de zon wint uiteindelijk!

2. PLANTEN. We gaan zaterdag 11 februari planten. Best een stevige klus. **ZATERDAG 11 FEBRUARI PLANTEN VAN 8.00 UUR – TOT HET VOOR DIE DAG KLAAR IS** (er zijn nog wat bomen op reis). We kunnen flink HULP gebruiken. Diegenen die zich hebben af- en aangemeld: DANK! Diegenen die zich nog niet hebben **gemeld**: Geef even door of je wel/niet komt helpen en in de ochtendploeg of de middagploeg. Wie maar een gedeelte van die tijd kan of een eigen tijdschema heeft, geef even globaal door.

<https://zwerfspoor.blog/contact/> of cedric@bousche.nl is uiteraard ook goed.

- We zorgen voor koffie, thee, water en wat broodjes en koek! Maar als je veel energie denkt te gaan verzetten neem dan vooral zelf ook wat mee ☺!
- Brent geeft aan dat een schartje/mesje in je zak handig is. Wie een spade heeft en/of schep kan die voor de zekerheid in de achterbak gooien! We zorgen voor wat reserve materiaal!
- Het wordt pionieren dus keukentje, stoel, wc etc., dat gaat er niet van komen. Het kan zomaar koud beginnen en het zal zeker volop klei zijn! Geen omstandigheden voor een zomerjurkje of korte broek en slippertjes.

3. BOOMPLAATSEN! Inmiddels staan er bamboetjes op het veld, daar zaten naamkaartjes aan maar die zijn er soms afgewaaid. Komende week lopen we het na en bij het planten uiteraard ook. Bij het planten gebruiken we de als laatste doorgemaakte plattegrond. Die plaatsen zijn indicatief, vanaf die aangegeven plaatsen kan best een metertje opgeschoven worden. Wie een andere (nog vrije) plaats wil, geef even door! Zet vooral je eigen bordje en voor ons hoeft niets op rijtjes. Bodemtechnisch is het het beste om op de gespitte stroken te blijven. En gun de bomen hun ruimte. Voor kastanjes en noten is 8 à 9 meter wel wenselijk. Amandelen kunnen wat dichter bij elkaar. In die zin is plaatsbepaling voor zaterdag wel essentieel want eens geplant blijft geplant, het zijn geen mensen☺. Zaterdag werken we uiteraard met meetlint en dan zal blijken of theorie en praktijk kloppen. Voor vragen en opmerkingen, mail maar.

4. NOTENVERENIGING! Richard Kamsteeg heeft zich gemeld om mee te gaan naar de vergadering! Da's mooi! Op 13 maart is er een gesprek met Jip Leermakers over de mogelijkheden voor het paddenstoelenpad! Wie daar bij wil zijn kan het doorgeven!

5. LAATSTE PLAATSEN. Er is nog ruimte! Dus wijs mensen vooral op de mogelijkheden, nu kunnen mensen nog kiezen, plaats bepalen en het pionieren vanaf het begin meemaken!

De palen liggen er, materialen en bomen komen in de loop van de week! Het is voor iedereen een mooi maar ook nieuw initiatief. Experiment zeg maar. Spannend ☺. Nog een jaar of wat voor we onder de bloesem zitten!

