

## AAN HET ONTWERPEN 😊 of ☹️

### Het is niet anders.

Je bent eigenaar als het er op aankomt maar je bent niet de baas. Of net omgekeerd.

We delen de lusten en de lasten maar er is ook zo iets als het systeem.

Wie dus iets wil met één of meer Ooiten heeft in eerste instantie twee keuzes:

1. Laissez faire. Per Ooit is er een boom en die mag z'n gang gaan. Het collectief zorgt voor de verbinding en inpassing en natuurlijke inbedding in het landschap!
2. Leef je uit. Per Ooit is er een boom en die mag z'n gang gaan maar zeker in het begin is er naast en onder de boom ruimte voor veel meer groen. En er is ruimte rondom de boomgaard om stroken, perceelkanten, paden en ga zo door tot een natuurfeest te maken.

We houden van binnen en een beetje buiten de lijntjes kleuren. Dus eigenlijk beginnen we toch aan de verkeerde kant en dodelijk voor creativiteit: Het systeem. Maar om te voorkomen dat we onze groene vingers branden hieronder toch maar wat linkjes naar de niet altijd even consequente/consistente/coherente (= integrale) visies en regels. Wie wilde plannen heeft moet hier toch echt naar kijken want dit is voor overheden een toetsingskader. En er kunnen wel visies zijn van landelijke overheden maar als die niet vastliggen in wetten en regels hebben we daar niets aan. Ik geef toe, het is een kluit. En zoals gezegd, buiten de lijntjes kleuren mag maar dan moet dat zo dat we het instanties makkelijk maken om ons te gedogen....

En tot slot zijn we niet de eerste en enige met "wilde" ideeën. Zie de linken hieronder.



Link 1 geeft toegang tot ruimtelijke plannen. Tik Ruilverkavelingsweg in en zoom in op ons perceel. Dan kun je je hart ophalen aan kaartjes en selecties.

Link 2 en link 3 geven toegang naar wat er staat opgeschreven over mogen en kunnen en willen.

Link 4, 5, 6 en 7 geven doorkijkjes naar denken en soms een beetje doen van organisaties en mensen.

Daaronder wat schema's over mens en natuur in Ooit aan de Amer, in hokjes stoppen. Die hokjes staan in open verbinding met elkaar en vormen een momentopname! We geloven meer in voedingsbodembedenken, zie schimmelnetwerk Artis, we groeien vanzelf naar elkaar toe en er ontstaat vanzelf een organisch geheel. In de loop van de (vele) jaren zullen de bomen, planten, struiken, mensen, dieren, insecten zich met elkaar ontwikkelen.

En daar dan weer onder iets over vragen en antwoorden, dat is ook in ontwikkeling en arbitrair want er komen steeds meer eigenaren met opvattingen 😊

De linken:

1. [Ruimtelijke plannen](#)
2. [Agrarisch, landschap met waarden](#)
3. [Structuurvisie 'Landschappelijke kwaliteit buitengebied' Gemeente Drimmelen](#)
4. [Eco-activiteiten 2023 \(rv.o.nl\)](#)

5. [aanvalsplan-landschap.pdf \(samenvoorbiodiversiteit.nl\)](#)
6. <https://martijnpouw.wixsite.com/martijnpouw/gat-van-den-ham>
7. [https://issuu.com/martijnpouw/docs/120561\\_martijnpouw\\_gvdh](https://issuu.com/martijnpouw/docs/120561_martijnpouw_gvdh)

**Schema Hokjesdenken:**



Figuur 1 Schimmelnetwerk Artis<sup>1</sup>

## Voorlopig en in ontwikkeling: Vragen, antwoorden, opvattingen en principes.

We denken dat het goed is om toe te groeien naar een situatie van “vitale bodem”. Geen bodemvreemde stoffen opvoeren op het perceel, geen bodemverdichtende machines laten rijden en geen organisch materiaal afvoeren.

Het gebied is publiek toegankelijk en vertrouwen is de basis<sup>ii</sup>.

We zijn onheems (dus niet inheems of uitheems maar alles heems)

Elke vraag en elk antwoord roept een nieuwe vraag op. Het heeft dus geen zin om vragen en antwoorden op voorhand te gaan bedenken. Het organische totaalantwoord is vertrouwen, samen komen we eruit, alles komt uiteindelijk goed. Of niet. Maar dan hebben we wel alles gedaan wat in ons vermogen ligt. Hiermee is het nodig dat we dus een beroep doen op wat we samen denken over wat we samen doen met alle lusten en lasten die daarbij horen. Geen vereniging van eigenaren dus. Geen protocollen en procedures en wel inlevingsvermogen, perspectivische kijk op landschap en oogst en interventies. Wordt vervolgd.

---

<sup>i</sup> Inspirerend is het boek Biodiversity a matter of vital soil!

[https://openresearch.amsterdam/image/2022/7/1/lowlow\\_res\\_def\\_soil.pdf](https://openresearch.amsterdam/image/2022/7/1/lowlow_res_def_soil.pdf)

<sup>ii</sup> Het boek van Robin Wall Kimmerer *Een vlecht van heilig gras* (ISBN978 94 013 0536 5) kan een gidsende rol spelen bij denken over grondbezit en toegankelijkheid.